

De Roterij

Kasteelstraat 56

Herberg van 1937 tot 1974

Uitbaters:

- 1937 Leon Beernaert x Clemence France
- 1940 Camille Catteeuw x Bertha Vanhoutte
- 1952 Christiaan Van Putten x Denise Dutoit
- 1969 Gabriel Mestdagh x Christine Boucquet
- 1970 Eric Speybrouck x Jeanine Daes
- 1973 Willy Guillemyn x Ginette Lottens



Situatie in 2018. De toegangsdeur tot het café werd dichtgemetseld en verplaatst naar de zijkant in de Kasteelstraat.

In 1937 kwamen hier vlaswerker Leon Beernaert en zijn vrouw Clemence France, in de volksmond *Mance France*. Reeds in 1940 waren er nieuwe uitbaters, namelijk Camille Catteeuw en Bertha Vanhoutte. Hij was beenhouwer en zij herbergierster en winkelierster. De volgende bewoners waren de in Amersfoort (Nederland) geboren Christiaan Van Putten, getrouwd met Hulstenaarse Denise Dutoit. Het echtpaar trouwde in 1943 in Hulste maar de 4 oudste kinderen werden geboren in Amersfoort. Enkel hun jongste zoon Willy werd langshier, in Kuurne, geboren. Hun opvolger Gabriel Mestdagh, gehuwd met Christine Boucquet bleef er maar een jaar. In zijn plaats kwamen *spoelopsteker* Eric Speybrouck en zijn vrouw Jeanine Daes. Begin 1973 verhuisden die naar Oostrozebeke en werd *De Roterij* nog een tijdje uitgebaat door Ginette Lottens, echtgenote van Willy Guillemyn. Echter niet voor lang want een jaar later, in juli 1974, staan Patrick Lecluyse en zijn vrouw Linda Callens hier ingeschreven als nieuwe bewoners en wordt *de Roterij* een burgershuis.



In de Rooterij



De juke box, de trots van het café en daarnaast de waard en de waardin met dochter Diana Van Putten. (fotoarchief Hein Platteau)



Christiaan, Hendrick, Marcel, Diana en Willy Van Putten. Op de achtergrond zien we het vroegere café *Het Neerhof*, nu de woning van dokter Paul Vandebuerie. (fotoarchief Hein Platteau)